



# Zelf op jacht naar de gele trui

DE ROUTE VOERT O.A. LANGS DURBUY, HET KLEINSTE STADJE TER WERELD

## IN DE TOUR D' ARDENNES

De eerste etappe van de Tour de France doorkruist dit jaar de Ardennen. Wij bedwingen een gedeelte van de 198 kilometer lange route op onze eigen stalen rossen. Als beloning wacht ons 's avonds culinaire verwennerij in charmehotel L'Auberge du Notaire in Vielsalm. De ideale uitvalsbasis voor ons fietsweekend.

Fietsen in de Ardennen is zowel afzien als genieten, zwarte sneeuw en sterke verhalen achteraf. Voor ons hoort daar een kleinschalig maar comfortabel hotel bij, waar we 's avonds culinair kunnen genieten. Want ook al wilden we ons flink afmatten op wegen waar al decennia lang wielergeschiedenis wordt geschreven, het moet wel een beetje leuk blijven. Daarom onze keuze dus voor L'Auberge du Notaire, gerund door de Nederlanders Monique van Schijndel en Mart van der Heijden.

### Ons logeeraadres

Wie bij L'Auberge du Notaire in Vielsalm incheckt, stapt binnen in een modern charmehotel midden in de Ardennen. Er zijn negen frisse en moderne kamers, een unieke vergadersalon en in het restaurant koken Monique en Mart de pannen van het dak. L'Auberge du Notaire is gevestigd in een voormalig notaris pand dat volledig en met veel zorg is opgeknapt. Je merkt aan alles dat de stofdoek veelvuldig wordt gebruikt. De kraaknette kamers hebben

TEKST: FIETSTRIPS  
FOTOGRAFIE: MONIQUE VAN SCHIJNDEL



MODERN CHARMEHOTEL MIDDEN IN DE ARDENNES



OP 1 JULI GAAT DE TOUR DE FRANCE 2012 VAN LUIK NAAR SERAING. DE ETAPPE IS 198 KM LANG EN NA 78 KM PASSEREN ZE VIELSALM



een naam die verwijst naar hun voormalige functie, zoals het archief of de kamer van de notaris. De kamers zijn puur en comfortabel met bedden en beddengoed van goede kwaliteit. Dat er geen tv op de kamer is, geeft alleen maar rust en een bar hebben we niet gemist met een gezellige brasserie op loopafstand.

### Smaakpapillen op scherp

De smaakpapillen komen op scherp te staan als je de menukaart in handen hebt. Deze is beknopt maar origineel en wijzigt iedere maand. Op tafel komt culinaire verwennerij van smakelijke bereidingen die hedendaags

en zuiver zijn. De gerechten zijn allemaal gebaseerd op perfecte (lokale) producten die feestelijk worden gekoppeld aan wereldse smaken. U gaat enthousiast zijn over de wijnen die Mart voorstelt en ruim schenkt.

### Ontbijt à la carte

Eenmaal ontwaakt wacht beneden opnieuw een aangename verrassing. A la carte bestel je hier hoe je je eitje bij het knapperig verse brood wenst en de vleeswaren zijn super. Als het weer het toelaat ontbijt en dineer je 's zomers op het terras in de tuin. Een prima basis voor een dag koersen in de venijnige Ardenner heuvels.

### Route van de Tour de France

Na al die verwennerij is het tijd voor actie. We zijn tenslotte (ook) gekomen om te fietsen. Hoewel de dag wat heilig begon, breekt de hemel nu open en klimt de zon steeds hoger als we onze racefietsen uit de stalling halen. We vinden het fijn dat we onze fietsen, maar ook de schoenen, kleren en helm daar kwijt kunnen. We kruipen op de fiets, rijden de parking af en pikken dan bij de verkeerslichten de route van de Tour de France op. Vol goede moed suizen we naar beneden, richting Salmchâteau en van daar recht door naar Regné waar we klimmen naar de Baraque de Fraiture. Deze top meet 651 meter en is daarmee de derde hoogste top in de Belgische Ardennen. Dat je hier in de winter geweldig kunt skiën laten we nu maar even buiten beschouwing. Fietsen moeten we. En nog veel kilometers. Toch nemen we onderweg tijd om te genieten van het uitschietende malsgroene loof.



OOK VOOR MINDER GEOEFENDE FIETSEERS, ZIJN DE ARDENNES GESCHIKT

We verheugen ons al een beetje op de passage in Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy). Een mooie plek om de fietsen even tegen een cafémuur te laten leunen en van een kop koffie te genieten. De route van de Tour de France is namelijk 198 km lang. Voor geoefende koersfietsers zoals wij is die afstand eigenlijk niet het probleem, de heuvels zijn dat wel. We zullen u niet vermoeien met het benoemen van de hele route. Feit is dat het prachtig fietsen is in de Ardennen, en bij afdalingen is het heerlijk de wind rond je oren te horen suizen.



PURE KAMERS MET COMFORTABELE BEDDEN.

### Zie de groten aan het werk

Op 22 april passeren de renners die deelnemen aan de 120 jaar oude wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik de voordeur van L'Auberge du Notaire. Leuk is dat Mart en Monique voor de maand april een speciaal en creatief driegangen menu 'Luik-Bastenaken-Luik' voor hebben samengesteld: Boulets Liégeois (maar dan anders) als entree, kip uit Bastenaken met ganzenleversaus komt op tafel als hoofdgerecht en Luikse wafels met ijs van Luikse stroop is de hekkensluis. Op 1 juli kruist de eerste etappe van de Tour de France dus het kruispunt in Vielsalm (op twee minuten lopen van L'Auberge du Notaire) en deze etappe volgt veelal de wegen van de Belgische fietsklassiekers met de côte de Wanne, de Stockeu en de Haut Levée als heuvels met het grootste stijgingspercentage. Klim zelf in het zadel en volg de route van deze wielmonumenten. Ook een aanrader is de Sean Kelly Classic. Een groot jaarlijks fietsevenement, dat je als wiel liefhebber eigenlijk niet mag missen. Noteer 4 augustus dus ook in de agenda.

### Ook voor niet fietsers

Terwijl wij met z'n tweeën op de pedalen staan, vermaken onze partners zich prima met de talloze wandelkilometers die Vielsalm rijk is. Maar er is meer: denk aan het Maison de Pays de Salm, de abdij van Stavelot, het gezellige stadje Malmédy, het circuit van Francorchamps en bierbrouwerijen. Het is overigens ook leuk de routes van de wielerscoenen met de auto of motor te rijden.

### Unieke vergadersalon

Natuurlijk is het fijn om voor je plezier naar de Ardennen te gaan. Maar wie dan toch op pad moet voor werk, kan dat beter maar bij L'Auberge du Notaire doen. Hier vind je namelijk geen vergaderzaal met formica-tafels en tl-verlichting maar een gezellige vergadersalon met een barcode op de muur, een boekenwand, een grote houten tafel en een divan om een intiem gesprek te kunnen voeren. Oftewel je voelt dat het een ruimte is die inspireert.

### Ik word 50

Moe maar voldaan sluiten we ons fietsweekend af. Maar aan het einde van het jaar komen we terug. Dan word ik vijftig en huren we L'Auberge du Notaire exclusief om dit met vrienden en familie te vieren. Met achttien mensen gaan we genieten van een aangeklede borrel, een culinair vijfgangenmenu, en 's ochtends een champagneontbijt. Dan komt een gids ons ophalen voor een begeleide wandeling door de omgeving en keren we nog terug naar de auberge voor een lunch. Daarna vertrekken we weer naar Nederland. Je kunt je voorstellen dat we ons er al op verheugen! Ik ben ervan overtuigd dat onze gasten blij verrast zullen zijn door de combinatie van intimiteit en grandeur, van gastronomie en hartelijkheid. En dat exclusief voor ons gezelschap.

[www.aubergedunotaire.be](http://www.aubergedunotaire.be)



VERGADERSALON: EEN RUIMTE DIE INSPIREERT.



## fietsTRIPS Lezersaanbieding

L'Auberge du Notaire is een kleinschalig charmehotel in Vielsalm, het telt negen frisse, comfortabele en karaktervolle gastenkamers. Speciaal voor Fietstrips is er een culinair arrangement samengesteld. Ideaal voor een sportief fietsweekend in de Ardennen.

Normale prijs: €215,- p.p.  
Aboneeprijs:

**€199,- p.p.\***

### Culinair arrangement L'Auberge du Notaire

- Inbegrepen:
- Een 3-gangendiner op de dag van aankomst,
  - Een 5-gangendiner op de tweede avond,
  - 2 overnachtingen in een van de gastenkamers,
  - 2 x ontbijt à la carte.
- Prijs: Kamer aan de straatzijde: € 199,00 p.p.  
Toeslag kamer aan de tuinzijde € 15,00 per kamer per nacht

**Uw voordeel als abonnee:**  
**€16,- p.p.\***

Wilt u boeken? Kijk op pagina 66 voor meer informatie of ga direct naar [www.fietstrips.nu](http://www.fietstrips.nu)