



NET ALS THUIS...

De herfst is het ideale moment voor een weekendje weg. Even geen gsm, computer of overvolle agenda. Twee dagen pure rust en ontspanning. Wij selecteerden zes gastenkamers en kleinschalige hotelletjes op minder dan twee uur rijden van Brussel waar je gezellig met familie of vrienden een frisse neus kunt ophalen in de omringende natuur en 's avonds kunt genieten van een goed glas wijn en een gastronomische maaltijd. Of je nu houdt van design of van cocoonen bij de open haard, deze charmante verblijfsadressen hebben allemaal gastvrijheid en een persoonlijk onthaal gemeen.

DOOR FRANCINE BURLET, LIESBET GEBOERS, MARIE-GABRIELLE VANDAMME & NATHALIE WARNY

Bij de notaris

WAAR?

In Vielsalm, in de Hoge Ardennen, tussen Malmédy en de grens met Luxemburg. Dit is de heuvelachtigste en meest beboste streek van ons land, met bossen die zo dicht zijn dat zelfs rivieren er zich moeilijk een weg door banen, zoals de Ourthe die op een korte afstand maar liefs zes meanders telt.

DE GASTENKAMERS?

In het hart van het dorpje Vielsalm ligt een statig herenhuis uit de 19de eeuw dat werd omgebouwd tot bed&breakfast. L'Auberge du Notaire dankt zijn naam aan de vroegere eigenaar Alain Delire, een bekende notaris uit Vielsalm. De man leeft in de herinnering voort als gastronom en wijnkenner, een liefhebberij die hij deelde met magistraten en diplomaten. Na zijn dood kwam het huis in verschillende handen. De bekendste eigenaar is waarschijnlijk de graaf van de streek. Hij zorgde ervoor dat het huis de bijnaam kreeg van Château de Vielsalm. Bij de laatste verbouwing werd de oorspronkelijke Art Nouveau bouwstijl uit die tijd behouden, zoals je vooral aan de buitenkant kunt zien, met name aan de gesmede poort en de rijkelijk gedecoreerde gevel. Een Nederlands koppel, Monique van Schijndel en Mart van der Heijden werden verliefd op het gebouw. Hier is het net alsof je bij vrienden logeert die weten hoe je je koffie drinkt, die met zorg uitgekozen tijdschriften op je kamer leggen en je vertellen hoe je naar de mooiste wandelpaadjes loopt. Een imposante eiken trap leidt naar de negen kamers, die elk verwijzen naar een vroegere functie: je hebt bijvoorbeeld de 'Chambre du notaire', 'Le Petit salon', 'La Salle de ping pong' en 'La Salle des archives'. De oude parketvloer, de oorspronkelijke sier-



schouwen, hoekkasten, oude encyclopedieën, zelfs de oude Remington schrijfmachine zijn elementen die mooi harmoniëren met modernere accenten. Op het gestreept of gebloemd behang lees je 'Bonne Nuit' of 'Bonne Journée', wat een speelse toets geeft. Vanuit de kamers heb je uitzicht op de tuin of de Ardeense heuvels. Hier vind je geen televisie, maar vervelen doe je je niet. Die welbewuste keuze geeft de B&B een ster minder, maar wij hebben dat geen moment betreurd.

L'Auberge du Notaire, rue Général Jacques 11, 6690 Vielsalm. Tel. 080.78.56.70, www.aubergedunotaire.be. Vanaf € 89 voor een dubbele kamer en € 165 pp voor twee nachten, incl. maaltijden. Ontbijt met champagne € 30 voor 2. L'Auberge is niet aangepast aan kinderen.

LEKKER ETEN?

Op de benedenverdieping werd het bureau van de notaris omgevormd tot eetkamer. Hier komen de gasten samen voor het ontbijt en het belangrijkste moment van de dag, het avondmaal. Monique en Mart koken graag. Ze wisselen elkaar af om hun gasten te verrassen met eigen seizoengebonden recepten, die ze bereiden met lokale producten, gekocht bij de plaatselijke handelaars. Zoals de slager uit de straat die nog zelf zijn dieren slacht. Een voorbeeld van het heerlijke driegangenmenu dat elke dag verandert: Rodepoonfilet met tomatensorbet, geconfijte eendenbout in een bladerdeegjasje, sorbet van Hoegaarden of sabayon ... Na het avondmaal kun je met de andere gasten in de bar in Hortastijl nog gezellig natafelen, met bijvoorbeeld een heerlijke Trappist. Je kunt natuurlijk ook een spelletje Halma spelen, de krant of een boek uit de bibliotheek lezen.

DE OMGEVING ONTDEKKEN?

Vielsalm ligt in de Hoge Ardennen, op 450m. Het hoogste punt van de streek is Baraque Fraiture

(650m), welbekend bij skiërs en langlaufers. In de omgeving vind je heel wat kastelen, kerken, kapelletjes die je op je wandeltocht kunt bezoeken. Het domein 'Le Grand Bois' heeft zo'n 5km bewegwijzerde wandelpaden en een fitnessparcours. De streek is ook interessant op geologisch gebied, zoals je kunt zien in La Maison du pays de Salm (Tel. 080.21.66.99.) waar je de grote variëteit aan schisten en zelfs goudaders van de omgeving ontdekt: in de 19de eeuw was er zelfs een minigoudkoorts! Nog een interessante excursie is de belvédère van Six-Ourthes, in Nadrin, met een prachtig uitzicht op de meanders van de rivier die door de bossen kronkelt in een diepgroen patchwork van bossen en landerijen. Rond Luik zijn er trouwens talrijke excursiemogelijkheden, zoals de beroemde watervallen van Coö en de grotten van Remouchamps met mooie stalagmieten en een grote kathedraalzaal (100m lang, 40 m hoog). De grens met het Groothertogdom Luxemburg ligt op 20km.

INFO?

Dienst toerisme van Vielsalm en omgeving. Tel. 080.21.50.52, www.vielsalm-gouv.org.

LEZERS voordeel

L'Auberge du Notaire werkt met een Elders&Anders arrangement uit: 2 x overnachting met ontbijt à la carte en 2 x driegangen verrassingsmenu € 330 voor 2 personen. 3e overnachting en ontbijt gratis, onder voorwaarde dat de 3e avond het driegangen verrassingsmenu à € 32,50 p.p. bij L'Auberge du Notaire wordt genuttigd.

Aanbod geldig met aankomst op dinsdag, in de periodes 15-11-2007 t.e.m. 14-12-2007 en van 08-01-2008 t.e.m. 28-03-2008.

