



Slapen bij de notaris

De Belgische notaris Alain Delire stond vooral bekend om zijn liefde voor gastronomie en goede wijn, zo schijnt. Nu doet zijn voormalige notariaat dienst als auberge. En daarvoor is de barokke oude meesterswoning, in de volksmond ook wel Château de Vielsalm genoemd, grondig gerenoveerd. In L'Auberge du Notaire slaap je niet, daar logeer je. In dit huis-met-een-verhaal willen de eigenaren 'met passie' voor de gasten zorgen: ze onthouden graag dat jij warme melk bij je thee wilt of geen vis lust. Leggen tijdschriften op je kamer klaar, of geven je een paraplu mee als het regent. Een overnachting op basis van een tweepersoonskamer, inclusief driegangenu-menu en ontbijt, kost € 78 p.p. L'Auberge du Notaire, Vielsalm (Belgische Ardennen), 00-32-80-785670, www.aubergedunotaire.be.

NIEUWSMIX¹⁹



Gegrild

Als de aarde dan toch aan het opwarmen is, kunnen we de klimaatsverandering best aangrijpen om al in de prille lente te barbecuën. Voor het gemak nog maar even binnenshuis. Stuv bedacht een openhaardgrill. Doordat je deze voor, en niet boven, de vlammen plaatst, zijn verkoelde waren door lekkend vet uitgesloten. En wie bang is voor de bekende barbecuewalmen, kan gerust zijn: kookluchten worden onmiddellijk door de schoorsteen afgevoerd. Een meegeleverde druippan vangt vet op. Grill, € 178,50. Stuv, Bois-de-Villers, België, 00-32-81-432328, www.stuv.nl.



Flappie

Ook de Vlaamse reus en de Franse hangoor mogen een verantwoord design-onderkomen eisen, moet