

UNE PIÈCE DE RÉSISTANCE NEERLANDAISE

# L'auberge du Notaire

Zij durfden! Monique van Schijndel en Mart van der Heijden zegden hun goedbetaalde banen vaarwel en

kozen voor een avontuur in de Ardennen. Zo werd op een uurtje rijden van Maastricht een nicotinebruin

notarishuis omgetoverd tot een smaakvolle en gastvrije auberge.





De voormalige slaapkamer van één van de dochter van de notaris.

## “Vlak over de grens vind je een totaal ander landschap dan we in Nederland gewend zijn, en een andere taal, en een andere cultuur...”

“Dit wilden we altijd al, heel lang heeft het idee gekriebeld. En wij vinden dat je op een gegeven moment dan ook moet besluiten om het echt te gaan dóen!” Aan het woord is Monique van Schijndel. Monique was projectmanager bij een gemeente en haar partner Mart van der Heijden was jurist. Beiden dienden hun ontslag in en in de maanden daarna gaven ze zichzelf de ruimte om te kijken wat ze nu wérkelijk wilden en vooral: wáár ze dat nu daadwerkelijk wilden. Al snel vielen de landsgrenzen weg en zo ontstond de ruimte om verder te denken dan Nederland. Het werden de Ardennen. Mart: “We hebben echt even de tijd genomen om ons te concentreren op de droom en toen bleken de Ardennen een reële mogelijkheid. Het is heel veel buitenland heel dicht bij huis. Want vlak over de grens vind je een totaal ander landschap dan we in Nederland gewend zijn, en een andere taal, en een andere cultuur...”

Monique: “Kortom: voor veel mensen een aantrekkelijke plek om een paar daagjes te verblijven. Vervolgens was het voor ons belangrijk om een plek te vinden waar we vier seizoenen per jaar open konden zijn. Kijk, fietsen en wandelen kun je in de Ardennen natuurlijk altijd, maar wij wilden een locatie waar het ook goed skiën en langlaufen is.” En zo kwamen ze terecht in Vielsalm, een levendig stadje met een aantal skipistes en diverse loipes om de hoek. Monique: “Toen we de lokale VVV van onze plannen vertelden, werden we met open armen ontvangen. Ook de burgemeester zegde meteen zijn medewerking toe. Kortom: hier lagen voor ons kansen!”

**BOERDERIJ MAAR DAN ANDERS**  
En zo begon de zoektocht naar een oude boerderij in de heuvels, die na wat aanpassingen dienst zou kunnen doen als hotel. Een makelaar nam Monique en Mart twee

dagen op sleeptouw en na het bekijken van de zoveelste boerderij zei hij: “Ik heb jullie nu zo’n beetje aangehoord en ik denk dat ik precies heb wat jullie zoeken: een oude notariswoning in het centrum van Vielsalm.” Monique: “Wij keken elkaar aan en dachten: in het centrum van een stadje? Een notaris-pand? Écht niet! Maar vooruit, de man is zó aardig geweest, laten we hem niet voor het hoofd stoten en even met hem meegaan. Maar ja, hij deed de deur open en tegen de tijd dat we in de grote benedenruimte stonden, waren we he-le-maal verkócht!” Mart: “We werden meteen gegrepen door de ziel van het huis. Het is een vrij groot pand maar toch voel je je nergens verloren. Eenmaal binnen voelden we ons dan ook meteen helemaal thuis en dat voelen onze gasten zich nu ook, dat zit er gewoon ín. Daarbij bleek ook dat onze praktische wensen konden worden uitgevoerd. Kortom, het was snel beslist.”



De kleine salon die diende als ontbijtkamer voor de notaris en zijn vrouw.

## De verliefdheid was er dus. Maar vervolgens bleek dat er wel héél veel moest gebeuren...

Monique: “Het pand is gewoon voor ons gebóuwd!”

### GOODWILL

De verliefdheid was er dus. Maar vervolgens bleek dat er wel héél veel moest gebeuren. Mart: “We hebben meteen gezocht naar lokale ondernemers. Niet alleen kweekte dat heel veel goodwill in de omgeving, ook is het erg prettig om te weten dat eventuele reparateurs bij je om de hoek zitten als je in de toekomst een probleem mocht krijgen. En we wilden gebruik maken van de lokale expertise. Want zorg er maar eens voor dat 18 mensen (we hebben 9 tweepersoonskamers) zich tegelijkertijd kunnen douchen zonder verlies van druk en ook mogen ze niet zonder warm water komen te zitten. Kortom, de bedrijven hier in de buurt konden meteen hun professionaliteit tonen en dát hebben ze gedaan!” Er werd op iedere donderdagmiddag, tijdens een op een campinggasstelletje gekookte lunch, werk-

overleg gepleegd. Monique: “Dan aten we samen terwijl we dan ook gezamenlijk de problemen konden tackelen. Het pand moest volledig worden gestript, er moesten nieuwe leidingen komen, een compleet nieuwe infrastructuur en dan was er nog de inrichting, waar we veel zorg aan wilden besteden.”

Aan de enorme klus werd begin maart vorig jaar begonnen. Op 1 juli konden Mart en Monique de deuren openen en halverwege september had het pand van top tot teen een complete metamorfose ondergaan.

### CACHET BEHOUDEN

Monique: “We hadden geen ervaring voor wat betreft interieurinrichting, maar we zijn allebei wél creatief en we wisten: het pand heeft cachet en dat moet het houden. Alles moest kloppen. We hebben daarom ook zo veel mogelijk oude elementen bewaard en moderne elementen toegevoegd, zodat het een eigentijds maar tijdloos geheel werd: een mix van heden en verleden. Van de weduwe

van de notaris hebben we veel oude meubelen en beeldbepalende zaken over kunnen nemen, zoals de kroonluchter en een kast met honderd laatjes die nu dienst doet bij de receptie. Dingen die echt bij het huis hoorden, hebben we bij het huis gelaten. Maar ook vind je hier een Rietveldstoel bij een oude, antieke schouw. Daarbij was het voor ons ook heel belangrijk om veel aandacht te besteden aan comfort. We vroegen ons voortdurend af: hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen die de hele dag actief zijn geweest, de volgende dag volledig uitgerust weer aan een nieuwe dag kunnen beginnen? Kortom: goede bedden, goed matrassen en hoogwaardig linnengoed. Daarbij is ook de tuin van 2000 m<sup>2</sup> een echte rustgever. Vielsalm is een levendig dorp, maar als je bij ons de voordeur binnenkomt en doorloopt naar achteren, kom je in een tuin terecht waarin je je meteen op het platteland waant, met een prachtige, oude linde die ovr je waakt.”



Seminarruimte met de streepjescode op de muur; vroeger was dit de speelkamer van de kinderen van de notaris.



## LEZERSAANBIEDING

### Logeren in l'Auberge du Notaire



De Ardennen? Dat is het buitenland dicht bij huis! Deze streek heeft zo veel te bieden dat het een ideaal vakantiegebied is, óók voor een lang weekend of een midweek. Zo is het met een verblijf van drie nachten al mogelijk de sfeer en de activiteiten van de Ardennen goed te ontdekken. Daarom, speciaal voor *Vivenda*-lezers, deze bijzondere aanbieding die geldt voor aankomst en vertrek gedurende alle dagen van de week:

- kamers beschikbaar vanaf 15.30 uur op dag van aankomst
- welkomstdrankje op dag van aankomst
- 3 x menu van drie gangen
- 3 x overnachting
- 3 x ontbijt à la carte
- gratis routes

3 Nachten in een 2-persoonskamer  
Prijs per persoon bij gebruik door twee personen 215 euro, en wie bij boeking van dit arrangement duidelijk aangeeft dat het om de *Vivenda*-aanbieding gaat, krijgt op de eerste ochtend champagne bij het ontbijt à la carte.

Voor reserveringen neem contact op met: [info@aubergedunotaire.be](mailto:info@aubergedunotaire.be) of bel + 32 80 78 56 70. Heel veel plezier!

Deze aanbieding is geldig tot 1 augustus 2007.

Mart: "Wat we vooral wilden is een comfortabele omgeving creëren voor mensen die komen genieten van al het goede dat deze streek te bieden heeft." Monique: "Je komt bij ons niet slapen, nee, bij ons logeer je. Je bent bij een ander, maar toch ben je thuis." Mart: "Omdat we meer dan vijf slaapkamers hebben, voldoen we aan alle eisen om de naam hotel te dragen: zo voldoen we aan alle brandveiligheidsnormen en noem maar op. Maar eigenlijk heb je hier meer het gevoel van een *Chambre d'Hôte* dan van een hotel, alleen eten we niet samen, want daarvoor nemen we onze keuken te serieus. We houden ervan om veel lokale ingrediënten te gebruiken en daar dan een hedendaagse draai aan te geven: dus geen biefstuk met champignonroomsaus, maar met een oosterse dressing." Het is ongelooflijk om te zien hoe een nicotinebruin onderkomen (de notaris, zijn vrouw én zijn medewerkers waren fervente rokers) is getransformeerd tot een fris en gastvrij hotel. Monique en Mart zijn terecht trots op hun pièce de résistance. Mart: "Ook op wat je niet ziet: zoals de manier waarop we de leidingen in de muren hebben verwerkt en de aan- en afvoer van water.

Maar het meest opvallende is wel het kleurenpalet van de bar/eetkamer. Veel grijstinten: Versaillesblauw, lavagrijs en wit." Monique: "Met roosjes in oudroze. Dat vind ik een echt pronkstuk geworden, ook omdat we heel erg hebben getoed met de kleuren. Want dat we kleur in het pand wilden was duidelijk, maar welke? Gelukkig vonden we hier in de buurt ook een jonge, ondernemende schilder die ons aanvoelde en die zich net als wij wilde openstellen voor nieuwe dingen. Zo is ook bijvoorbeeld de streepjescode in de seminarruimte ontstaan." En dan zijn er de uitnodigende kamers, die allemaal de naam dragen van hun oorspronkelijke functie. Zo is er de *Pingpongkamer*, waarin de vrouw van de notaris regelmatig een partijtje pingpong speelde met de burgemeester, en dan is er *Het Archief* en natuurlijk de *Kamer van de Notaris*. Monique: "Overigens, de vrouw van de notaris leeft nog steeds en tijdens de verbouwing kwam ze iedere week even langs om te kijken hoe we vorderden. Ze is blij met het nieuwe leven van haar oude huis." ■

Voor meer informatie zie de [verkoopadressenpagina](#).

